

## CV for Svend Aage Nielsen, København

Født den 14. maj 1938 i Ubberud sogn på Fyn. Gift den 16. marts 1966 med sygeplejerske Bodil Løvgreen Nielsen f. Jacobsen den 4. maj 1943, Frederiksberg. Børn: Stina Løvgreen Møllenbach, født Nielsen i 1969 og Leif Løvgreen Nielsen født 1972. Blev i 1966 cand. theol. samme år præst - fra 1968 - sognepræst i Toreby, Lolland. Stiftede den 29. maj 1967 Kennedy Selskabet, efter mindegudstjeneste for John F. Kennedy i Toreby kirke, for at følge Kennedys gode ord og ideer. Har brevvekslet med Jacqueline, Eunice, Robert F. og Edward M. Kennedy og har mødt Joan og Edward M. Kennedy og Jean og Steven Kennedy Smith i Danmark. Har foreslået Kennedy Selskabets Pris "Mænd af mod"/ "Profiles in Courage Award uddelt siden 1980, og har overrakt den til modtagere i 18 lande. Se [www.kennedysociety.dk](http://www.kennedysociety.dk)

Forfatter til "Kierkegaard og Regensen," 1965. "John F. Kennedys Livssyn," 1967. "Kærlighedens revolution" (prædikensaml.) 1969 med mottoet: "Mennesker i alle lande, foren jer" og begrundelse af Jesus som stifter af Kærlighedens revolution. Skrev: "Det etiske stadium er det højeste" (i Kierkegaard-Studiet i Japan), 1970. "Ny udenrigspolitik nu", 1975. "Næstekærlighed - i trafikken" (prædikensaml) med: "Ti bud til fremme af NÆSTEKÆRLIGHED - i trafikken", 1977.

Udgav "Kennedys Philosophy of Life, Revolution of Love and Visions of Peace," i New York, 1981. "Livet gad jeg ønske jer," (Erindringer om, taler af og breve fra Kaj Munk), 1984. "Indlæg" (salmer og sange), 1987. "Om Toreby kirke", 1992. Medlem af den danske delegation t. FN's generalf. i New York, 1983. Medlem af Det mellemkirkelige Udvalg, LF's stift 1991-1994. Initiativtager til mindegudstjenesten i Maribo domkirke for Kaj Munk, 1994. Skrev i "Kaj Munk. Dansk rebel, international inspirator," om "Kaj Munks økumeniske teologi," 1995. Hovedforfatter til "750 år i Sankt Mikael's kirke i Toreby," 1995, hvori han navngav skrifstedet *Johs. 15, 26* som: "Den lille Trosbekendelse." Skrev et "Open letter to the bishop of Rome... appeal to bring the use of *filioque* to an end," den 25. Marts 1997. Forestod forsoningsgudstjenesten for familien Munk og den tyske kulturattaché i Danmark i Toreby kirke den 11. januar 1998, nær Kaj Munks 100 års fødselsdag. Skrev om "Pilatus" i "På Lolland jeg den hented'," 1998. "Flere Salmer," 2000. Skrev udkast til forpligtende skrift, 28 artikler "Om jødisk og kristen tro" i Præstef. Blad, nr. 10, 2002. Appellerede den 25. september 2006 på "Speakers Corner" i London: "Til våbenhvile i krigen mod terror," se: [www.svendaagenielsen.dk](http://www.svendaagenielsen.dk)

Udgav bogen „Digtet og erindret“ med sin morfars digte og bedstefædres og sine forældres erindringer, 2007. Samt bogen „Bibelske budskaber i Toreby kirke“, 2008. Har i 2010 udgivet, Chapter 3: "Kaj Munk in and between the World Wars. Official and Political Censorship" in the book "Freedom of the Press" Ed. Søren Dosenrode. Efter sin afsked den 1. maj 2008 i Toreby Kirke stadig: *Forfatter, foredragsholder og formand for Kennedy Selskabet*. Samtaler med ham på TV, søg Google, skriv: Svend Aage Nielsen, søg "Videoer." Bopæl 2008-2011, København. Nu: Vestjylland. Mailadresse: [saan@svendaagenielsen.dk](mailto:saan@svendaagenielsen.dk) site: [www.svendaagenielsen.dk](http://www.svendaagenielsen.dk) og [www.kennedysociety.dk](http://www.kennedysociety.dk)